

De meidagen zijn weer voorbij



Amcha nieuwsbrief jaargang 34 nr. 2

Amersfoort, juli 2022

Geachte donateurs van Amcha,

De meidagen zijn weer voorbij! Ieder jaar gedenken we in stilte allen die in de rampjaren 1940-1945 omgebracht en omgekomen zijn; omgebracht omdat ze Joden, Roma of Sinti waren. Omgebracht omdat onze oosterburen deze mensen als minderwaardig zagen. Ook gruwelijk verdreven omdat ze door hun handicap verbleven in het Apeldoornsche Bos. Speciaal op 4 mei herdenken we hen allen.

Maar, kunnen mensen, die die verschrikkelijke periode van 1940-1945 aan den lijve ondervonden hebben ook slechts één dag herdenken? Ik denk het niet. Zij zijn dag in dag uit en veelal iedere nacht nog steeds bezig met die onderduik, of nog erger, met dat verblijf in een van de concentratiekampen. Als je 's morgens wakker werd, dan wist je niet of je de avond zou halen. De onzekerheid over hun ouders, broers en zusters, partners en niet te vergeten hun kinderen. Families werden meedogenloos uit elkaar gerukt en aan die verschrikkingen denken deze overledenen van de Sjoa nog iedere dag en nacht.

Als we vandaag de dag naar de tv kijken dan zien we weer mensen op de vlucht die in veilige landen onderdak zoeken en veelal vinden. Op de vlucht voor de niets ontziende bezetter die uit is op macht en invloed en geen oog heeft voor menselijk leed. Voor die vluchtelingen is een dak boven hun hoofd en een bed om te slapen geregeld, maar veelal is er – helaas – geen psychische hulp. Daarvoor is dan weer de menskracht niet voorhanden of is het een kwestie van geld dat niet beschikbaar wordt gesteld door overheden.

In Israël is er gelukkig Amcha; Amcha-medewerkers die hulp geven aan overlevenden van die Sjoa. Medewerkers die zich met volle overgave inzetten om deze nabestaanden psychisch op de been te houden en te helpen waar nodig. Gesprekken te organiseren en voor ontspanning te zorgen voor deze mensen. De Israëlische overheid betaalt veel van deze kosten, maar helaas niet alles en is daarom blij met financiële hulp van een aantal 'Vrienden van Amcha' stichtingen buiten Israël, zoals wij die ook in Nederland hebben.

Door uw donaties kunnen wij jaarlijks betrekkelijk veel geld naar Amcha Israël overmaken. Voor deze bijdragen danken wij u zeer en roepen u op dit ook te blijven doen want ook nu, zolang na die vreselijke Sjoa, is uw hulp nog steeds nodig.

Toda raba (veel dank) namens patiënten en medewerkers van Amcha Israël.

Jaap Hartog
Voorzitter stichting Vrienden van Amcha in Nederland



Ik geloof dat ik van alle mensen hier in Tel Aviv het langste bij Amcha ben. Al vanaf 1990 of zo.

Ik had daarvoor al gesprekken met een therapeut gehad, maar die zei dat het beter was dat ik naar Amcha zou gaan omdat ze daar gespecialiseerd zijn in hulpverlening aan mensen die de Sjoa hebben overleefd. Ik heb gemerkt dat dat klopt. Vanwege mijn slechte gehoor is het voor mij moeilijk om mee te doen met groepen, maar toch ben ik zeker vier keer per week bij Amcha. Ik schilder vooral heel veel.

Erica Cohen

STICHTING VRIENDEN VAN **AMCHA** NEDERLAND
Postbus 1197, 3800 BO Amersfoort, info@amcha.nl, 020-6445299

Algemeen Nut
Bevogende Instelling
ANBI

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Het bestuur van Amcha in Nederland kan extra versterking goed gebruiken. Bent óf kent u iemand die de donateursadministratie zou willen bijhouden, dan zijn we naar u op zoek. Ook mensen die het bestuur willen versterken op het gebied van fondsenwerving zijn van harte welkom. Aarzelt u niet, en informeer geheel vrijblijvend eens bij onze voorzitter Jaap Hartog of een plek in het bestuur wat voor u is. Neem contact op via 06-53400410 of info@amcha.nl.

DE ACCEPTGIRO GAAT VERDWIJNEN

Langs deze weg willen we u er alvast op wijzen dat de acceptgiro als mogelijkheid om giften te geven over ongeveer een jaar gaat verdwijnen. U kunt uiteraard op vele andere manieren het werk van Amcha financieel blijven ondersteunen. Hieronder leest u daarover meer. Heeft u hulp nodig? Bel uw bank of neem contact met ons op.

DONEERMOGELIJKHEDEN

Wie aan Amcha wil doneren kan dat op verschillende manieren doen:

1. met de acceptgiro bij deze brief
2. via de doneerknop op amcha.nl

3. met de Givt-app
4. zelf een gift overmaken op rekening NL42 ABNA 0490 606 210 t.n.v. Vrienden van Amcha Nederland

Hoe u ook doneert, wij zijn blij dat u het werk van Amcha voor Holocaustoverlevenden wilt ondersteunen. Hartelijk dank!

FOLDER EN FLYERS BESTELLEN

Amcha Nederland heeft folders en flyers om het werk van Amcha onder de aandacht te brengen. Misschien weet u wel een folderrek, een leestafel, vriendengroep of een andere plek waar u de folder kan neerleggen of uitdelen. Wij zouden het erg waarderen als u dat voor ons kan doen. U kunt kosteloos folders en flyers bij ons aanvragen. Stuur een e-mail naar info@amcha.nl of bel 06-53400410.

Bestuur Vrienden van Amcha Nederland

Jaap Hartog, voorzitter

Sonja Santcroos, penningmeester

Marijke Terlouw, secretaris

Pim van der Hoff, lid

JOODSE FEEST- EN GEDENKDAGEN

Sjiva-asar beTammoez 17 juli 2022

Vastendag van 9 Aw 7 augustus