

Helpen kan nog steeds



Amcha nieuwsbrief jaargang 34 nr. 1
Amersfoort, januari 2021

Geachte vrienden van Amcha,

De Holocaustherdenking van 27 januari eerder dit jaar was een bijzondere. Geen mensen bijeen, slechts online uitzendingen die sober en ingetogen waren. De afstand tussen toen en nu voelde misschien nog nooit zo groot. We konden alleen digitaal het getuigenis van Holocaustoverlevenden horen. Alsof ze er niet meer zijn. En dat terwijl we nu nog de kans hebben om rechtstreeks van de overlevenden hun indrukwekkende getuigenis te horen.

De staat Israël deed daarom iets bijzonders. Voor één dag – 27 januari – mocht Auschwitz-overlevende Itzik Yaakobi van 92 jaar het Twitter-account van Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken overnemen. Hij vertelde die dag zijn getuigenis op dit Twitter-account. Waarom hij dat deed? Itzik: "Het laatste wat de slachtoffers die in de gaskamers vermoord zouden worden in het Jiddisch tegen me zeiden, was: 'Vergeet het nooit, herinner dit voor altijd'. Die herinnering is me altijd bij gebleven en dat is waarom ik mijn verhaal vertel, voor hen."

Zoals we nu nog de kans hebben de overlevenden zelf te horen, zo hebben we ook nog steeds de kans hen te helpen. Amcha zet zich met overgave in voor deze mensen, soms zelfs door hulp van therapeuten die zelf ook overlevende zijn en zo echt kunnen begrijpen welke pijn, moeite, verdriet en onbeschrijflijke trauma's deze mensen met zich meedragen. Helpt u Amcha deze mensen te helpen? Uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Marijke Terlouw
Secretaris

"De nazi zijn aan de rand van het dorp! Ze komen vannacht. Ze gaan ons vermoorden voor het ochtend is en ik maak geen kans. Ik kan nergens naar toe!"

De toen vijftienjarige Itzhak is inmiddels bejaard en lijdt aan vergevorderde dementie. Hij denkt daardoor dat hij achtervolgd wordt en heeft verstikkende hallucinaties – alsof het allemaal levensecht is en nu gebeurt. Itzhak was een prettig, sociaal persoon, maar is nu een bange oude man, die gekweld wordt gebeurtenissen uit het verleden. Met hulp van Amcha heeft hij langzaam een lijn in zijn traumatische verhaal kunnen aanbrenge dat daardoor niet meer in zijn kindertijd eindigt, maar bij zijn mooie leven in Israël. Die wetenschap geeft Itzhak wat gemoedsrust.

Itzhak

DONEERMOGELIJKHEDEN

Wie aan Amcha wil doneren kan dat op verschillende manieren doen: met de acceptgiro bij deze brief, door zelf een bedrag over te schrijven, via de doneerknop op amcha.nl of met de Givt-app. Enkele tips:

1. Wist u dat het voor Amcha Nederland 2 euro kost om uw donatie via acceptgiro te laten bijschrijven op onze rekening? Overweeg eens of het voor u een mogelijkheid is om zelf een bedrag over te schrijven, al dan niet met online bankieren. Dat kost ons namelijk niets, waardoor wij nog meer kunnen doneren aan de Holocaustoverlevenden in Israël.
2. De vernieuwde website amcha.nl heeft bovenaan de pagina een doneerknop. Heel handig om online te doneren. En zo hoeft u niet te onthouden wat het juiste rekeningnummer van Amcha is. Dat staat daar al voor u ingevuld.
3. Wie aan Amcha wil doneren kan dat nu ook via de app Givt doen. Givt is gratis te downloaden in de App Store en in Google Play. Open de app, kies het bedrag dat je wilt geven, en selecteer Amcha Nederland in de lijst met goede doelen.

Hoe u ook doneert, wij zijn blij dat u het werk van Amcha voor Holocaustoverlevenden wilt ondersteunen. Hartelijk dank!

FOLDER EN FLYERS BESTELLEN

Amcha Nederland heeft folders en flyers om het werk van Amcha onder de aandacht te brengen. Misschien weet u wel een folderrek, een leestafel, vriendengroep of een andere plek waar u de folder kan neerleggen of uitdelen. Wij zouden het erg waarderen als u dat voor ons kan doen. U kunt kosteloos folders en flyers bij ons aanvragen. Stuur een e-mail naar info@amcha.nl of bel 06-53400410.

BESTUUR VRIENDEN VAN AMCHA NEDERLAND

J. Hartog, voorzitter
S. Santcroos, penningmeester
M. Terlouw, secretaris
J. van der Star, lid
W.A. van der Hoff, lid

JOODSE FEEST- EN GEDENKDAGEN

Poeriem	28 februari
Pesach	28 maart - 4 april
Jom Hasjoa	8 april
Jom Ha'atsmaoet	15 april
Lag Ba'omer	30 april

